

Aman-Iman: water is leven



In Inadougoum is een goede waterinstallatie meer dan welkom. "Meer dan twee miljoen kinderen sterven jaarlijks wereldwijd aan de gevolgen van het drinken van vervuild water. Dit moet stoppen", aldus de stichting Aman-Iman, die de realisatie van voornoemde installatie mogelijk wil maken.

Heerlen – Bovenstaande foto is gemaakt in de omgeving van Inadougoum, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Tahoua in Niger. "Inadougoum is het geboortedorp van mijn vriend Abakoula Argalless. Samen met hem en een andere vriend, Jo Koreman, heb ik onlangs een bezoek aan Inadougoum gebracht", vertelt Fons Bus uit Heerlen. "De mensen in het dorp leven midden in de woestijn en zijn verstoken van enig schoon en veilig drinkwater. Elke dag zijn jeugdige dorpelingen, jongens en

meisjes, meer dan zes uur onderweg om in de putten van het drooggevallen meer nog wat vervuild water te halen."

"De jongen op het inzetje is ongeveer 14 jaar oud. Hij is doof geworden door malaria. Op het moment dat hij ziek werd, waren er geen medicijnen aanwezig. Ook een arts ontbrak in het gebied. Als er een kleine kliniek in het dorp zou zijn, was hij waarschijnlijk niet doof geworden. Maar er wordt geen kliniek gebouwd, omdat men financiële middelen mist en

er geen schoon en veilig drinkwater voor handen is."

Met de stichting Aman-Iman (water=leven) willen Fons Bus en consorten in de toekomst een waterinstallatie in de buurt van Inadougoum realiseren. Deze moet drinkwater leveren aan meer dan 10.000 mensen en 50.000 stuks vee. "Op deze manier hopen we iedereen een betere toekomst te bezorgen."

Kijk voor meer informatie op de website www.aman-iman.nl.